



Bauke en Marja Kramer verzorgen samen met Leane Buikema en Sanne van der Velde een paar pensiongasten. Foto's Max van Gelder

Poezenhotel met 5 sterren

Een 5-sterren hotel voor poezen. Dat is pension Luxor in Jubbega. De wollige viervoeters krijgen er alles wat hun hartje begeert. Van een gemeente knuffel tot de lekkerste hapjes.

JUBBEGA

Bauke en Marja Kramer drijven al 21 jaar een poezenpension aan de Koolboswijk. Met succes. Maar ze hebben dan ook een formule ontwikkeld waarmee ze zich onderscheiden van de meeste andere pensions. Marja: „Ons uitgangspunt is altijd geweest dat het een pension moet zijn waar we ook onze eigen katten naar toe zouden brengen.”

Groepskamers

In de praktijk betekent dat dat Luxor over ‚groepskamers’ met grote overdekte terrassen beschikt waar poezen alle ruimte en vrijheid hebben om lekker te flaneren, in het zonnetje te dutten of zich tegoed te doen aan een lopend buffet. En om het vakantiegevoel helemaal compleet te maken beschikt Luxor over een ‚recreatieteam’ dat de harige hotelgasten de hele dag vermaakt. Dat team bestaat tijdens het bezoek van de Heerenveense Courant uit Leane Buikema en Sanne van der Velde. Er

logeren deze week ongeveer 40 poezen, maar in de zomervakanties loop dat aantal zomaar op naar de 100 en dan wordt het animatieteam uitgebreid tot drie personen.

Lukraak

De poezen worden niet lukraak bij elkaar in de kamers gezet. Bauke: „We hebben een speciale seniorenkamer voor katten die ouder zijn dan 10.” Katten die rust zoeken, zou je ook kunnen zeggen. Terwijl in de aangrenzende kamers jongere poezen achter touwtjes aanjagen en met elkaar stoeien, is het stil bij de senioren. Ze liggen lekker opgerold in mandjes de dag weg te dromen. Marja: „We hebben ook een speciale dieetkamer waar bijvoorbeeld poezen zitten met blaas- en nierproblemen. En ook hebben we speciale verzorging voor katten met epilepsie en suikerpatiëntjes. Elke kat krijgt hier persoonlijke aandacht.” Dat hebben inmiddels veel katteneigenaren ontdekt, want Luxor beschikt over

heel wat trouwe klanten. Bauke: „Veel mensen die op vakantie gaan of om een andere reden een tijdje van huis zijn, brengen hun kat of katten met een gerust hart hier naar toe. En ze kunnen ons volgen op Facebook. Ik probeer zoveel mogelijk leuke en gekke foto’s van onze gasten met een verhaaltje erbij te posten. En het is voor poezenbezitters natuurlijk ook prettig dat wij het hele jaar door zeven dagen per week open zijn.” Het is alweer 21 jaar geleden dat het poezenpension van start ging, maar het idee werd al 1990 geboren. Marja: „Ik was groepsleidster in de geestelijke gezondheidszorg en Bauke was toen huisman. Het was allang een stille wens om iets voor onszelf te beginnen. Als grote kattenliefhebbers kwamen we toen op het idee van een poezenpension. Het moest geen asiel worden en samen hebben we toen een bedrijfsplan opgesteld.” Bauke: „We zijn een jaar bezig geweest met ontwerpen, plannen maken en ver-

gunningen regelen. Ondertussen volgde Marja naast haar werk in de zorg extra opleidingen voor pensionhouder en dierenartsassistent.” Na een paar jaar van bouwen volgde op 5 april 1995 de officiële opening.

Dierenarts

Dit werd gedaan door de destijds van tv bekende dierenarts Henk Lommers. Marja: „Ik weet nog dat hij zich afvroeg of er op den duur wel voldoende klandizie voor ons pension zou zijn. Wel, dus. We zijn nu 21 jaar verder en draaien nog steeds bijzonder goed. Maar mensen die ooit hun kat hier hebben gebracht, weten dat wij hun huisdier met liefde en zorg omringen. Gewoon omdat we hart hebben voor poezen. Er is geen kat gelijk. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. En dat maakt hen zo uniek.” Kijk voor meer info over Luxor op www.poezenpensionluxor.nl

Harry de Jong

